

Navn: Frederik Fisker Wæhrens
Bopæl: Adresse, 1234
Telefon: 12 34 56 78
Mail: frederik_fiskerw@hotmail.com



Kvote 2 ansøgning til kommunikationsuddannelsen i Århus

Det bedste fra to verdener. Det er, hvad jeg mener, kommunikationsuddannelsen på Journalisthøjskolen er. Jeg hæfter mig ved, og blev samtidig meget inspireret, da jeg hørte citatet *"kommunikation er nøglen til at forandre verden"* under åbent hus-arrangementet. Jeg har altid interesseret mig for journalistik – formidling, rettere sagt – og samtidig har jeg elsket idéen om at arbejde med at promovere forskellige budskaber og produkter.

At skrive og formulere mig både på dansk og engelsk, har altid været naturligt for mig. I gymnasiet, som jeg afsluttede i 2011, fandt jeg ofte dansk, engelsk og samfundsfag mere spændende end så mange andre fag, fordi man fik mulighed for at udtrykke sig både mundtligt og skriftligt indenfor de enkelte emner. Jeg havde både dansk og engelsk på A niveau.

Engelsk er altid faldet mig naturligt, og jeg har altid haft lyst til at besøge USA. Derfor tog jeg et sabbatår efter at have fuldført gymnasiet, hvor jeg rejste tre måneder til USA. Her oplevede jeg byer som New York, Los Angeles og Las Vegas, mens rejsens største fokus lå på at tage et 2,5 måneders sprog- og kulturkursus på University of Hawaii på Hawaii, naturligvis. Jeg rejste med organisationen Dansk Studie Center, og sammen med 39 andre unge mennesker havde vi lektioner i engelsk, hawaiiensk kultur og personlig udvikling. Undervejs blev vi sporet ind på hvilken vej, vi vil gå i vores liv, og det var der, jeg fattede interesse for kommunikationsuddannelsen. Kursets formål var at forberede os til vores videre uddannelse og arbejdsliv. Jeg voksede som menneske, og jeg fik en større forståelse for mangfoldighed. For at begå mig i en ny og fremmed kultur, blev jeg nødt til at kommunikere og forstå mennesker på trods af de kulturelle og sproglige forskelligheder. Da jeg vendte hjem, besluttede jeg mig for at søge ind på kommunikationsuddannelsen på kvote 1, men jeg blev ikke optaget.

Jeg arbejdede fra sommerferien til slutningen af december som tjener, og derefter startede jeg på Idrætshøjskolen Århus i januar 2013. I mit arbejde som tjener har jeg gjort mig mange iagttagelser og overvejelser om det at formidle og modtage budskaber. Som tjener handler en stor del af arbejdet om at kommunikere ordentligt med gæsterne, så de får den bedst mulige oplevelse. Det at omgås mennesker og skabe relationer, synes jeg, er det mest spændende ved tjenerjobbet, og det er det, jeg kan bygge videre på via kommunikationsuddannelsen.

Grundlaget for højskoleopholdet var at udvikle mig selv som person og samtidig forberede mig på min videregående uddannelse. På højskolen havde vi besøg fra Journalisthøjskolen af en nuværende elev, og jeg fik igen bekræftet, at kommunikationsuddannelsen er vejen for mig, og

efter at have deltaget i åbent hus-arrangementet den 28. februar, er min begejstring ikke til at tage fejl af.

Oven i det har jeg mulighed for at dyrke to af mine største passioner: Fodbold og musik. Jeg er tilknyttet fodboldakademiet, og desuden er jeg i gang med første niveau af DBU's træneruddannelse.

Gennem musikken udtrykker jeg mig kreativt via sammenspil i band, individuel undervisning og skriftligt igennem sangskrivning. Min baggrund for dette er, at jeg har spillet guitar i mange år, og jeg har nu valgt at udfordre mig selv ved at lære at synge. Det er et stort skridt for mig at synge foran andre, men jeg mener ikke, at man kommer videre i verden, hvis man ikke tør udfordre sig selv.

Jeg er helt sikker på at det her er uddannelsen for mig. Det er meget vigtigt for mig, at man får lov til at prøve sig selv af, og I og med at der er to praktikforløb på uddannelsen, er dette perfekt for mig. Ydermere passer undervisningsformen rigtig godt til mig. Jeg kan godt lide at have mange timer på skolen fremfor få undervisningstimer og meget selvstuderen. Jeg kan godt lide at samarbejde med andre studerende, men arbejder også godt alene. I får i mig en målrettet person, der fuldfører, hvad han sætter sig for. I fremtiden drømmer jeg om at arbejde med formidling, hvor især PR, branding og multimedialitet står ud som de største interesser. Samtidig overvejer jeg også at læse videre på Cand. Public., når jeg har færdiggjort min bachelor.

Også jeg ønsker at gøre en forskel, og jeg mener kommunikationsuddannelsen er min vej frem i verden.